

Florawerkgroep bezoekt Heemtuin De Meulenwerf Heusden



Het jaarlijkse uitstapje van de Florawerkgroep van NMC Schijndel ging dit jaar naar Heemtuin De Meulenwerf Heusden. Om 9.30 uur vertrekken we met de bijna voltallige werkgroep in de VW 1963 van Gerard richting Heusden. Alleen Fia is verhinderd. Heemtuin De Meulenwerf is een sfeervolle en duurzame heemtuin met ontvangstruimte het Meulenhuis in de oude Vestingstad Heusden.

We worden gastvrij ontvangen door Adrie, vrijwilliger en voorzitter van de Stichting Heemtuin de Meulenwerf. Adrie zorgt voor koffie en thee en Rien heeft heerlijk gebak meegebracht. Tijdens de koffie/thee en het gebak luisteren we naar de boeiende inleiding van Adrie. De heemtuin is aangelegd met behulp van subsidie en in 2011 geopend. In 1920 was het perceel nog een groentetuin van fam. Van Steenhoven. Tijdens de aanleg zijn allerlei huisraad, munten en speelmiddelen in de tuin gevonden, waaronder een tweekoppige pijp uit Wenen. De nieuwste aanwinst is een marihuanapijpje.



Na de inleiding wandelen we met Adrie door de 35 are grote heemtuin. De heemtuin is ingedeeld in verschillende vakken: akkers, boerinnentuin, groentetuin, rotstuin, boomgaard met grasland en een gedeelte met

geneeskrachtige kruiden en verplanten. Verder zijn er hooiland, moeras en poel, riet en ruigtes. Ook is er een speciale geur-, geluid- en tastroute voor visueel gehandicapten. Indeling en beplanting van de tuin zijn afgestemd op grondsoort en bodemstructuur van het oude rivierenlandschap met een hooggelegen stroomrug en drassige komgronden. We genieten van de bijzondere, oude planten en kruiden met aansprekende namen, zoals de klootjesboom (pimpernoot) zie foto→, fazantenbes, Pondspeer (soort stoofpeer), kruidenierspeer, brandende liefde, witte en blauwe dropplant, bloemenzoetappel en huttentut, waarvan lampenolie werd gemaakt. De heemtuin is vrij toegankelijk en wordt onderhouden door ongeveer 15 vrijwilligers. De exploitatie is afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Rien Ondersteijn maakt met Adrie een afspraak om met de vrijwilligers een bezoek te brengen aan de heemtuin in Schijndel.



Na het bezoek aan de heemtuin gebruiken we een lunch op het terras van De Drie Linden in het gehucht Giersbergen bij de Drunense Duinen.

Rien Rijken