

De Nachtzwaluw.

Op woensdagavond 20 juni om 21.00 uur reed ik met Harry Verhagen en Marc van de Ven (de andere vogelaars waren verhinderd) naar de Kanonsberg een heidegebied in de Maashorst om daar de Nachtzwaluw te spotten.

Het weer was ideaal, open lucht weinig wind en een hoge temperatuur. Vanaf de parkeerplaats is het nog een kwartiertje lopen en dan bevind je je midden op de heide waar al jarenlang de Nachtzwaluw broedt.

De eerste tekenen van leven kregen wij rond 22.00 uur te horen want tegen de schemer worden ze actief. De zang of roep lijkt op het geluid dat kikkers maken en wordt ook steeds heftiger; heel apart.

Om 22.30 uur was een hoogtepunt: de Nachtzwaluw vloog op ooghoogte op 2 meter bij mij langs en kon ik de witte pennen in de vleugels waarnemen en zelfs bijna aanraken. De vogel is nieuwsgierig en wil even komen kijken om dan ook niet meer terug te komen.

Het zijn geweldige vliegers die in de lucht ook vaak met de buitenkant van hun vleugels tegen elkaar slaan (om indruk te maken op de vrouwtjes) en dat is goed te horen.

Even later lande hij op een tak in een dode berk.

Op de foto (ook al is het al redelijk donker) is hij goed waar te nemen.

Ton Voorn